

TAKDİM

Âile, Allâh'ın insan türü için murad ettiği bir terbiye müessesesidir. Ruh kökümüzün temeli orada atılır ve irade binamızın sütunları ilk orada yükselir. Hayattaki en makbul rütbe olan kulluğun ilk temrinlerini âilede tecrübe ederiz. Orada sevdiğimizle geçirdiğimiz mesut ve huzurlu her dakika ruhumuzun ufkuna doğru tabii bir seyir sürecidir. Evlenenin dininin yarısını tamamlıyor oluşu âilenin dinin kemali için de elzem olduğunu gösterir.

Allah için kurulmuş, hak ve sevgi temelli âilelerde yapılan her sohbet, müzakere edilen her mevzu, yaşanan her tecrübe ve hatta paylaşılan sükût hali, kulluk sayacını artı sonsuza çeviren bir terbiye vesilesidir. Âilede bazen anne baba bazen çocuklar ders verir. Kimin ders alıp, verdiği önemli değildir; önemli olan sevgiyi ve ölçüleri muhafaza ederek âilenin sürekli eğitim merkezi olma vasfına halel getirmemektir.

Âile okulunun hakiki mürebbisi Rabbimizdir. Âiledeki sekinet, meveddet ve rahmet O'ndandır. Âile üyeleri arasındaki sevgi ve huzuru devamlı kılan, âile fertlerini birbirlerinin göz aydınlığı yapan ve âilenin rızkını veren de O'dur: **“Âile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır.”** (Taha, 132)

Modern hayat bireyselliği öne çıkarıyor. Herkesin kendi başına kalması, aynı mecrada birbirine karışmadan akan nehirlere dönüşmesi âilenin intiha-rıdır. Beraber oturamamak, birlikte yemek yiyememek, sohbet edememek, beraber gülüp, beraber ağlayamamak karşılıklı istifadenin bitmesi demektir. İstifadenin bittiği yer, âile olmakla lütfedilen rahmet, bereket ve vikayeye sırtını dönmek demektir.

İslâm, her konuda olduğu gibi örnek âilenin nasıl olması gerektiği mev-zusunu da müşahhas misallerle ortaya koymuştur. Dünyadaki cennet olan huzurlu âile yuvasının en güzel numuneleri İslâm'ın âileleridir. Başta Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in âilesi olmak üzere Hz. Âdem'den bu zamana kadar Kur'an ve Sünnet'te örnek gösterilen, Allâh'a kulluk ile öne çıkmış, sevgi, huzur ve saygının buram buram teneffüs edildiği İslâm âileleri modernliğin cürufunda kalbi sıkışan insanoğlu için kurtuluş limanıdır.



Son dönemde kadına şiddet ve toplumsal cinsiyet gibi kavramlar üzerinden yürüyen tartışmaları İslâm âilesinin içini boşaltmak isteyen mihraklar istismar ediyor. Âilemiz, bizi biz yapan ve geçmişten geleceğe biz olarak taşıyan en temel müessesedir. Fitratın, mahremiyetin ve nezahetin koruyucusu âilenin nebevî ölçülere göre kurulması ve yürütülmesi bütün fesat planlarını akamete uğratacak en mühim iştir. İslâm âilesi bu mânâda sadece neslimizin ve akıbetimizin değil aynı zamanda insanlığın da son kurtuluş kapısıdır.

Medyası, kültür endüstrisi ve lobileri ile ahlâksızlığın norm ve böylece “normal” olması için sinsi ve planlı bir gayret sürdüren şeytan ve hizbine karşı çıkmak, kendimizi ve neslimizi korumak, temiz kalmak, temiz yaşamak ve âilemizi İslâm âilesi yapmakla mümkün olacak. Âile son kalemizdir. Bu kaleyi savunmak, insanlığımızı, fitratımızı ve akıbetimizi savunmaktır. İslâm'ın örnek âilelerini bilmeden ve öğrenmeden bunu başarmamız mümkün değildir.

Nuh aleyhisselâm kavminden ümidi kesip de ellerini dua için açtığında şöyle bir ifade kullanmıştı: **“Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; günahkâr nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler.** (Nûh, 26-27) Kâfirler, günahkâr ve nankör nesillerden başkasını yetiştirmiyorsa, arza varis olacak sâlihleri, Rabbanileri ve sadıkları yetiştirmek mü'min âilelerin işidir. Mü'min âileler insanlığın ve fitratın teminatıdır.

ALTINOLUK hassasiyeti ile hazırlanmış **“İslâm'ın Örnek Âileleri”** kitabı neslimizin ve akıbetimizin teminatı huzurlu âile yuvasının nasıl olması gerektiğine dair müşahhas misallerden oluşmaktadır. İlim yolundaki gayretine şahit olduğumuz **Doç. Dr. Murat Kaya** Hocamızın titiz çalışması ile ortaya çıkmış bu güzel kitabın âileye yönelik saldırıların arttığı bir zaman diliminde anlamlı bir hediye olduğunu düşünüyoruz. Bu vesile ile kitabın hazırlanma aşamasında değerli katkıları olan M. Lütfi Arslan, Halil İbrahim Kurucan, Salih Zeki Meriç ve tasarım çalışmalarını yapan Halil Ermiş ve Muzaffer Çalışkan'a teşekkür ederiz.

Rabbimizden yuvalarımızı örnek İslâm âileleri yapmasını niyaz eder, İslâm'ın Örnek Aileleri'ni istifadenize arz ederiz.

ALTINOLUK

ÖNSÖZ

İnsanı yaratıp yeryüzüne halîfe kılan ve ihsân ettiği ilimle onu üstün kılan Allâh'a sonsuz hamd ü senâlar olsun!

Âdemoğullarının Efendisi, peygamberlerin mührü ve bütün insanlığın şefaathçisi Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz'e bütün zerreler adedince sonsuza kadar nihâyetsiz salât u selâm olsun.

Ezelde Allah Teâlâ vardı, başka hiçbir şey yoktu. Cenâb-ı Hak murâd ettiği zaman pekçok varlıklar yarattı, yerleri gökleri var etti. Uzun zaman sonra en son insanı yarattı. İnsandan hiç bahsedilmeyen, isminin okunmadığı çok uzun asırlar geçti. Kıyamete yakın bir zamanda Allah onu üstün vasıf ve kabiliyetlerle müzeyyen kılarak imtihan için yarattı. Kendisini kullarına tanıtıp doğru yolu en açık bir şekilde gösterdi. İnkâr edenler için hazırlanan azâbı, îmân eden iyi insanları bekleyen mükâfatı bütün tafsilâtıyla haber verdi. Kullarının nasıl olması, hangi vasıfları kazanmaları gerektiğini bildirdi.

Buna göre insan ferd olarak iyi bir müslüman olmalı, Rabbine îmân edip onun istediği şekilde sâlih ameller işlemelidir. Hayırlı bir insan olarak güzel bir âile kurmalı ve insanlığın devamı için nesiller yetiştirmelidir. Allah onun fitratını bu nizâm üzere yaratmıştır. Fitratına aykırı davranıldığı müddetçe dengeli bir insan olması imkânsızdır. Huzurla kurulan âileler de âdil bir toplum oluşturup müslüman bir idârecinin etrafında toplanmalıdır. İnsanlar arası hükûkun selâmeti için bu zarûrîdir.

İnsan yeryüzüne imtihan için geldiğine göre onun için en mühim şey başarılı olmak için ne yapması gerektiğini gösteren dînidir. İkin-



ci mühim şey ise toplum içinde diğer insanlarla birlikte huzur içinde yaşayabilmesini temin eden devletidir. Bu sebeple âlimlerimiz “*Din ile devlet ikiz kardeştir, biri olmadan diğerinin ayakta durması mümkün değildir. Din esas, devlet de onun koruyucusudur. Koruyucusu olmayan bir esas zâyi olur, temeli olmayan bir koruyucu da yıkılıp gider*” demişlerdir.¹ Bu sebeple müslümanlar dinlerine ve devletlerine sıkıca sarılmalı, onlara iyi sahip çıkmalıdır. Bu da yetişmiş fertlerden müteşekkil huzurlu âilelerin oluşturduğu sağlam bir toplum ile mümkündür. Bu, insanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

İnsan hayra da şerre de meyletmeye müsâid olduğundan devamlı telkîne ve yönlendirmeye muhtaçtır. Ona her zaman iyilikleri hatırlatıp özendirmek, kötülüklerin zararını söyleyip sakındırmak gerekir. Bunun için Allah Teâlâ pekçok peygamber ve kitap göndermiş, kitaplarında tarif ettiği şeylerin yaşanmasına peygamberlerini örnek kılmıştır. Peygamberlerin vefatından sonra da onları takip eden güzel insanların örnek alınması gerekir. Bu sebeple biz de en güzel örnek olan peygamberlerden, onların efendisi Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz’den ve onun güzide sahabîlerinden bazı örnekler takdim ederek başta kendimize, sonra da müslüman kardeşlerimize hayrı telkin etmeyi istedik. Bahsettiğimiz şahsiyetler önce fert olarak sonra da âileleri ile önümüzdeki en güzel örneklerdir. Naklettiğimiz rivâyetlerde onların kendilerini ve âilelerini nasıl yetiştirip dünya imtihanını nasıl kazandıklarını görüyoruz. Hayatın tabîî hâli içinde yaşadıkları zorlukları, yaptıkları hataları, bunları nasıl düzelttiklerini ve nihayetinde dine ve insanlığa büyük hizmetler yaparak nasıl yüceldiklerini seyre ediyoruz.

Yüce Rabbimiz önde giden bu hidâyet önderlerini örnek alarak istikâmet üzere yaşamayı cümlemize nasîb ve müyesser eylesin.

Âmîn!

1. İbn Miskeveyh, *Tecârubü'l-ümem ve te'âkubu'l-himem*, thk. Ebü'l-Kâsım İmamî, Tahrân: Dâru Surûş, 2000, 1/125; Râgıb el-İsfahânî, *ez-Zerî'a*, Kahire: Dâru's-Selâm, 1428, 111; Gazzâlî, *İhyâ*, 1/17. Krş. Kudâme b. Ca'fer, *el-Harâc ve sinâ'atü'l-kitâbe*, Bağdâd, Dâru'r-Reşîd, 1981, 436.

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|-----|
| Takdim | 5 |
| Önsöz..... | 7 |
| 1. Âl-i Âdem (a.s.) (Hz. Âdem Âilesi)..... | 13 |
| 2. Âl-i İbrâhîm (Hz. İbrahim (a.s.) Âilesi)..... | 31 |
| 3. Âl-i İmrân (İmrân Âilesi)..... | 59 |
| 4. Rasûlullah (s.a.v.) ve Hz. Hatice Âilesi..... | 71 |
| 5. Rasûlullah (s.a.v.) ve Sevde binti Zem'a Âilesi..... | 89 |
| 6. Rasûlullah (s.a.v.) ve Hz. Âişe Âilesi..... | 99 |
| 7. Rasûlullah (s.a.v.) ve Hz. Hafsa Âilesi..... | 127 |
| 8. Rasûlullah (s.a.v.) ve Ümmü Seleme Âilesi..... | 139 |
| 9. Rasûlullah (s.a.v.) ve Zeyneb binti Cahş Âilesi..... | 153 |
| 10. Rasûlullah (s.a.v.) ve Cüveyriye binti Hâris Âilesi..... | 161 |
| 11. Rasûlullah (s.a.v.) ve Ümmü Habîbe Âilesi..... | 167 |
| 12. Rasûlullah (s.a.v.) ve Safiyye binti Huyey Âilesi..... | 173 |
| 13. Rasûlullah (s.a.v.) ve Meymûne binti Hâris Âilesi..... | 179 |
| 14. Hz. Ebû Bekir ve Âilesi..... | 187 |



| | |
|------------------------------------|-----|
| 15. Hz. Ömer ve Âilesi..... | 221 |
| 16. Hz. Osman ve Âilesi..... | 251 |
| 17. Hz. Ali ve Âilesi..... | 281 |
| 18. Hz. Hamza ve Âilesi..... | 331 |
| 19. Hz. Abbâs ve Âilesi..... | 347 |
| 20. Ca'fer-i Tayyâr ve Âilesi..... | 395 |
| Sonsöz..... | 411 |
| Kaynakça..... | 413 |

